

Vragen bij Johannes 3:1-21 (29-01-2023)

1. Vertel (elkaar) wat je heeft geraakt in de preek en wat je meeneemt.

“Het gebeurde op een verjaardag. Het werd een levendig gesprek. Het ging eerst over de kerk. Het ging al snel over geloven. Het gesprek ging op en neer. Totdat – midden in het gesprek – iemand zei: *“Ja, maar je moet wel wedergeboren worden!”* Iedereen viel stil.”

2. Vertel (elkaar) welke gevoelens deze zin - je moet wedergeboren worden - eerst bij jou opriep.

Wedergeboorte betekent letterlijk: geboorte van bovenaf. Jezus neemt Nicodemus stapje voor stapje bij de hand wat dit betekent. In vers 5 onthult Jezus het geheim verder: “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” Het water en de Geest. Het wordt aan elkaar verbonden. Het doopwater en de Geest. Ze horen bij elkaar. Scheur ze nooit los van elkaar. Anders wordt de doop een uiterlijk ritueel. Het doopwater vertelt het. Je moet je oude leven achterlaten. Net als Israël droogvoets door de Rode Zee ging. Egypte ligt achter. En daar heb je de Geest voor nodig. De Doop zonder de Heilige Geest. Is geen doop-water, maar dood-water. Stilstaand water. Dat gaat stinken. De Heilige Geest wil daarom de doopbeloften in je leven laten stromen!

3. Zoek je doopbeloften nog eens op in het formulier

- a) Welke drie beloften heeft de Heere God je gedaan? (In Naam van de Vader....de Zoon....de Heilige Geest...)
- b) Vertel elkaar hoe je er voor kunt zorgen dat je doop-water geen dood-water, stilstaand water, wordt (zie ook het doopformulier!)
- c) Lees Johannes 7:38-39, wat geeft Jezus voor belofte over de Heilige Geest als we in de Heere Jezus geloven?

Nicodemus stamelt en stottert. Hij kan er niet meer bij. De hemel is ineens zo hoog... Het Koninkrijk van God zo ver. Uit de hemel geboren worden? Hoe kan hij nu opstijgen? Hoe kan hij nu neerdalen? Nicodemus *Nicodemus*...Ben jij de leraar van Israël? Dan doet Jezus zo iets moois. Nu openbaart Hij het geheim ten volle. Vanaf vers 11 gebeurt het. Jezus sprak over de onzichtbare Geest. Hij sprak over Wij. Meervoud. Ineens valt al het licht op Jezus Zelf. Vanaf vers 13. Alsof Hij de kin van Nicodemus vastpakt. Alsof Hij jouw kin vanmorgen beetpakt. Van jong en oud. Liefdevol klinkt het. Mijn vriend. Wat tuur je naar boven? Dat is te hoog gegrepen voor je. Dat red je niet. Dat gaat niet. Je kunt je nog geen centimeter opwerken voor God. Hier moet je kijken. Daarom ben Ik neergedaald. Uit de hemel. De nieuwe geboorte. De wedergeboorte. De Eniggeboren Zoon, gegeven uit liefde. Hij staat voor je...! Hier moet je kijken! Ik ben het Zelf. Voor die nieuwe geboorte moet je dus bij Mij zijn, heel je leven op Mij zetten. Jezus geeft een recept tegen onze dodelijke kwaal, een recept die ons voor eeuwig geneest: Christus Zelf...

Jij MOET opnieuw geboren worden...(vers 7)

De Zoon des mensen MOET daarom voor jou verhoogd worden....(vers 14)

4. De Heere Jezus vergelijkt Zijn kruisdood dus met de koperen slang op een staak, midden in de woestijn (de geschiedenis uit Numeri 21)

- a) Probeer aan elkaar uit te leggen hoe je iedere dag ervaart dat we dodelijk zijn gebeten door het gif van de satan...
- b) De Heere Jezus zegt: Geloven is opzien naar Hem, aan het opgerichte kruishout. Zijn bloed is het enige en krachtige tegengif, het liefdevolle geneesmiddel dat God ons schenkt. Geef elkaar tips hoe je dit dagelijkse opzien naar Christus Jezus gestalte kunt geven.



Doen: Recept uitschrijven!

Schrijf de twee kernzinnen uit de preek op. Het moeten uit vers 7, en het moeten uit vers 14. Draag deze komende week bij je. Leg hem in het zicht. Kijk er dikwijls naar. Besef dat je in de woestijn ligt, maar dat God een geneesmiddel heeft geschonken. Opzien in vertrouwen op Hem. Het is genoeg. Zijn lippen druipen van genade, en zeggen vanaf het kruis: Zo lief heeft God nu de wereld gehad....

5. Binnenstebuitenvraag

- a) Hoe zou jij iemand die niet met het geloof is opgegroeid uitleggen hoe ernstig de kwaal is waar we allemaal aan leiden?
- b) Wie in je omgeving op je werk/ studie/ etc. komt er als eerste bij je binnen die je het zo gunt om niet buiten te staan, maar het Koninkrijk van God binnen te mogen gaan?
- c) Bedenk en bidt hoe je deze week hem/ haar over het wonder van Gods geneesmiddel vertelt: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft...!