

De preek in een aantal korte punten

Jezus vertelt aan Zijn leerlingen een gelijkenis. Een Rabbi gaf vaak zittend onderwijs. Zo zit Jezus op de Olijfberg. Nog twee dagen, en het is Pascha (Mattheüs 26:2: “U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden”). Alles wat Jezus zegt in Mattheüs 24 en 25 staat in het teken van Zijn wederkomst. Zo ook deze gelijkenis. Een heer gaat op reis naar het buitenland. Hij geeft Zijn bezitting aan Zijn slaven. De één vijf talenten, de ander twee, de volgende één talent. In het kort een aantal punten uit de preek:

- Wie is de heer in de gelijkenis? Het is Jezus Zelf.
- Waarom gaat Hij op reis naar het buitenland? Jezus bedoelt Zijn heengaan. Naar Jeruzalem. Nog twee dagen. Dan is het Pascha. Dan zal Hij overgeleverd worden. Maar Hij zal opstaan en opvaren naar de hemel. Na Zijn heengaan zal Hij ook weer terugkomen met de wolken van de hemel om te oordelen levenden en doden.
- Wie zijn die dienaren/slaven? Zijn leerlingen die Hij geroepen heeft tot navolging. Wij dus ook. Wij groeien op onder Zijn dak.
- Wat zijn de talenten? Het is een immens geldbedrag die de slaven ontvangen. Hun heer heeft het verdiend en er voor gewerkt. **Het is alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft tot onze eeuwige vreugde!** Hoe Hij door de straten van Jeruzalem ging. Met het kruis als een oordeelsbalk op Zijn bebloede rug. Om genageld te worden voor onze zonden! Die buidel vol genade heeft Hij aan ons overhandigd. In de beloften van de doop. In het Woord. In de prediking. In al het verenigingsleven in de gemeente.
- Waarom is er verschil in talenten? Hij schenkt naar bekwaamheid staat er. Letterlijk staat er: naar *kracht*. Gods eeuwige liefde is altijd werkzame liefde. Wie leeft uit Hem is als een leesbare brief, als een getuige van Christus in je handel en wandel. Ja naar kracht. Naar vermogen. De één schenkt God meer genadegaven dan de ander om dit gestalte te geven. Maar Gods liefde is altijd werkzaam in de praktijk van ons leven tot goede vruchten. De Heidelbergse Catechismus zegt het zo mooi (v/a 86): Door onze Godzalige wandel heen wordt mijn naaste voor Christus ingewonnen...Vrucht dragen door God tot liefde voor je naaste is:
 - Je naaste liefhebben, dwars door zijn of haar zondetrekken heen, zoals Christus mijn nog grotere schuld wilde verzoenen (Matth. 5).
 - Ten opzichte van je eigen leven zie je in het oog van de ander een splinter, en in je eigen oog een balk (Matth. 7).
 - Een glas koud water voor een dorstige, een kleed voor een naakte, eten voor een hongerige (Matth. 25).
- Wat doet die derde slaaf? Niets.... Dat is het hem nu net. Op die derde slaaf lijken, daar hoef je niets voor te doen. Dat gaat vanzelf. Jezus reikt Zijn kapitaal uit: Een zak vol genade, een buidel vol beloften. Alleen hij heeft er geen zin in om er mee aan de slag te gaan. Hij heeft geen trek om het te beantwoorden in liefde. De toewijding kost hem teveel van zijn oude leven. Hij wantrouwt zijn heer ook nog eens. Hij begraaft de boel ‘keurig’. Hij leeft verder gewoon zijn leven. Hier hebt U het Uwe weer terug... Heeft de Heere dáár al dat werk voor gedaan? Het gaat je toch door merg en been?
- Wat is de geloofshouding van die andere twee slaven? Ze zijn ‘trouw’. In het Grieks zit daar het woord **geloofsvertrouwen** in! Ze zijn trouw aan hun Heere. Ze zijn zo klein geworden. Vertrouwt de Heere ons dit grote kapitaal toe? Waar hebben we het aan verdiend?! Aan het werk van Christus! Ze nemen het verwonderd in ontvangst. Als een miljoenenchat. Ze kunnen niet anders dan Hem vertrouwen. Jezus vraagt maar één ding. Pak het uit... Dan ontdek je het. Het is een genadegave. Munt voor munt onderzoeken. Hij geeft die talenten niet om je verloren te laten gaan. Hij geeft het je om je te behouden. Hij schenkt het je om je in Zijn vreugde te brengen. Alleen beantwoordt Hem wel met vertrouwen. Open de buidel. Leef van Zijn genadeschat. Leef van Zijn liefdesfortuin. Als je Zijn buidel gaat openen, als je Zijn werk voor

zondaren gaat ontdekken, dan vertrouw je je verloren leven steeds meer aan Hem toe. Dan blijkt dat je Hem in alles kunt vertrouwen. Dat Hij het eeuwig goede met je voor heeft. Dat vertrouwen geeft de doorslag in het oordeel! Zijn liefde werkt dan als zout in je leven. Het harde ijs in je hart wordt tot een stroom van levend water. Je zult dan in het oordeel verbaasd staan hoe God door je leven heen winst heeft gemaakt. Laat die winst maar over aan Hem....

Vragen om over door te denken of met elkaar over door te spreken

1) In de talenten die God ons geeft zit allereerst het werk dat Christus voor ons heeft gedaan. Die buidel vol genade wordt ons al in de doop toevertrouwd. In de doop riep God ons tot Hem. Hij zei toen net als in de gelijkenis: Hier...een buidel vol genade voor jou...

- a) Lees hardop met elkaar rustig en zorgvuldig het tweede deel van het doopformulier om te ontdekken wat God in de doop aan ons heeft geschonken (begin te lezen bij: **“In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus – tot en met – ...zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen.”** Ga in gesprek met elkaar over de rijkdom van dit ontvangen talent.
- b) Christus vertrouwt ons deze buidel vol genade toe. Ook schenkt Hij ons Zijn Woord, de prediking, het onderwijs in het gemeentewerk, etc. Op wat voor manieren kunnen wij het net als die derde slaaf begraven?

2) De geloofshouding van de andere twee slaven is diep vertrouwen in hun Heere. Jezus zegt: U bent trouw geweest! Ze hebben het werk dat Jezus gedaan heeft ontdekt in alle breedte en diepte, en dienden Hem door alles heen. Als je op die twee slaven lijkt....

- ...hoe ga je dan om met je doopbeloften?
- ...wat voor plaats neemt de Bijbel en het gebed dan in?
- ...wat betekent het dan om Christus te vertrouwen?

Binnenstebuiten-vraag

3) Gods liefde is ook een werkzame liefde richting je naaste, hoe lastig dat bij momenten ook kan zijn.

- a) Probeer iemand in gedachten te nemen die je D.V. komende week vermoedelijk ontmoet (of graag weer wil ontmoeten), en die je deze buidel vol genade van Christus zo gunt. Leg uit (zonder misschien een naam te noemen) waarom je deze persoon in gedachten hebt genomen.
- b) Neem hem/ haar op in je persoonlijk- of openlijk gebed, en leg hem/ haar komende week dagelijks biddend voor Gods genadetroon neer. Vraag of de Heere een ontmoeting geeft, en Zijn genadegave om iets van Christus te laten zien of horen.
- c) Vergeet niet: In je struikelen, in je tekorten, Open de buidel, en ontdek Gods genade weer opnieuw!
- d) In de preeksamentvatting staan bij de drie pijltjes voorbeelden wat vrucht dragen onder andere inhoudt. Loop ze met elkaar eens langs, en spreek door waarom dit alleen kan vanuit een innige gemeenschap met Christus.