

Vraag 1)

Wat heeft je geraakt in de preek en neem je mee?

Vraag 2)

Terugkijken naar onze geboortedag, dat gaat ons makkelijker af dan vooruitkijken naar de dag van ons sterven. Als je jong bent, schuif je het nog even voor je uit. Als je oud bent duw je het juist liever weg. Iemand schreef: *“We leven in een maakbaarheidswereld en een belevingscultuur. Alles is zo maakbaar. Alles moet goed voelen. Het gaat om het perfecte plaatje. Daarom is er een diepe angst voor lijden, voor pijn, voor verdriet, of we doen alsof de dood geen vijand maar vriend is...”*

- Herken je het ook om je heen, dat er nauwelijks (nog) over de diepe werkelijkheid van dood gesproken wordt?
- Waar denk jij dat dit mee te maken heeft?
- Deel met elkaar welke ervaringen u of jij hebt als het gaat over het verliezen van een geliefde; luister met open hart naar elkaar en bemoedig elkaar met woorden uit de preek.
- Hoe zou je er met een ongelovige collega/ buurman/ o.i.d. over in gesprek gaan?

Vraag 3)

Maria huilt...(vers 33), maar Jezus weent...(vers 35). Jezus tranen zijn andere tranen dan die van Maria. Bij Maria zijn het radeloze tranen.

Bij Jezus zijn het allereerst tranen die opkomen uit de bron van Gods eeuwige liefde.

- Hoe kun je deze liefdestranen van de Heere Jezus gelovig leren opvangen? (zoek evt. Joh. 3:16 op...)

In de tranen van Jezus komt ook een diepe verbolgenheid mee. De Heere Jezus ziet wat de dood voor kwaad en ellende aanricht. Daarom ontsteekt Hij in hevige toorn en grimmigheid. Tegen wie? Tegen wat? Tegen de duivel en Zijn rijk! Zijn tranen roepen daarom onze bevrijding uit. Want het Lam van God is de strijd met de dood aangegaan en heeft overwonnen! Hij is er doorheen gestoten! Wie in Hem gelooft, sterft niet....

- Lees Johannes 11: 25-26. Deel met elkaar hoe dit gelooft werkt.
- Vertel aan elkaar waarom dit niet alleen een troost is voor je sterven, maar ook nu al in je leven.
- Probeer aan elkaar uit te leggen hoe je in Johannes 11 op een ontroerende wijze kunt zien dat de Heere Jezus waarlijk mens en waarlijk God was...
- Waarom is dat een troost voor ons?



Om over na te denken....

- Heb je weleens nagedacht over je rouwdienst, en heb je dit opgeschreven zodat de achterblijvers weten wat er in je hart leefde?*
- Welk getuigenis laat je na? Weten nabestaanden of je een vriend van Christus was, zoals Lazarus een vriend van Hem was? Waar bleek dat uit in je leven?*