



Zien jullie hem staan? Abraham? Het is donker geworden. Het is al nacht. De HEERE God zegt tegen Abraham: Ga eens naar buiten toe? Tel alle sterren! Abraham raakt al snel de tel kwijt: Alle sterren tellen? Probeer het maar eens zegt de HEERE God. Maar Abraham stottert: HEERE, ze zijn ontelbaar...! Het zijn er zoveel...! Precies Abraham, zegt de HEERE, zo groot zal jouw nageslacht worden.

De HEERE God bedoelt: zoveel mensen zullen Mij gaan dienen, Mij liefhebben. Een heel groot volk zal het worden, zoveel als de sterren aan de hemel. Weet je hoe dat is gegaan? Uit het nageslacht van Abraham is een heel belangrijk Kind geboren. Jij weet vast wel wie dat belangrijke Kind is... Het is de Heere Jezus. Hij wordt de Zoon van Abraham genoemd. En door de Heere Jezus mogen we bij dat ontelbaar grote volk horen. Het is een bijzonder volk hoor, want de HEERE God zorgt voor hen. Hoor jij ook bij dat ontelbare volk? Weet je wanneer je er bij hoort? Als je net als Abraham gelooft! Geloven is vertrouwen. In alles vertrouwen op de HEERE God. Daar gaat het in de eerste preek

over. Kijk maar eens naar die twee wijzende vingers in de knutseldoos. Zo begint het bij Abram. De Heere God roept hem. Ga naar het land dat Ik je wijzen zal! Toen ging Abram op weg. Hij luistert naar de HEERE God. Hij vertrouwt er op dat de HEERE hem zal brengen in het Beloofde Land.

Jongens en meisjes, dat vraagt de HEERE nu ook van jou. Dat je alles van je leven toevertrouwt aan de HEERE God, zelfs je zonden! De HEERE vraagt om niet je hart te zetten op geld, niet te vertrouwen op goederen, niet te hechten aan dingen die vergaan, maar met heel je hart de Heere Jezus vertrouwen en liefhebben. Weet je wat God dan zal doen? Zorgen! Voor je zorgen! Dat deed Hij ook voor Abraham. Soms gebeurde er erge dingen in het leven van Abraham. Dat zie je in de Bijbel vaker, dat iemand die van de HEERE God houdt, moeilijke dingen meemaakt. Maar juist dan komt het op vertrouwen aan dat God voor je zal zorgen! Jongens en meisjes, vertrouw zo maar in alles op God. Want dan ben je heel gelukkig. Want weet je waar die vinger naar toewijst? Naar het land waar je voor altijd bij de HEERE mag wonen. Ga niet alleen door het leven! Maar ga met de Heere Jezus door het leven. Hij zal zorgen dat je bij Hem thuiskomt.



- Weet je hoeveel beloften de HEERE aan Abraham geeft in Genesis 12:2-4? Zeven! Het getal van de volheid!
- Weet je hoe vaak de HEERE zegt dat Hij Abraham zal zegenen? Vijf keer! Het getal van genade! O ja, en precies evenveel als de vingers aan je hand. Zo kun je goed onthouden dat de HEERE je wil zegenen

KNUTSELWERK MAKEN

- Gebruik een doos die je op zijn kant zet (bijvoorbeeld een schoendoos of een andere doos)
- De sterren hebben we aan hele dunne draadjes opgehangen
- De vingerwijzers zitten om een satéstokje gevouwen, die in een waxinelichtje is gestoken.
- Verzinnen jullie een leuke achtergrond? Wij hebben er bomen opgeplakt, maar misschien heb jij nog wel een veel leuker idee voor de achtergrond

Als je klaar bent met je knutsel, stuur je dan een foto op? Dat zou ik heel leuk vinden.

Naar ds.a.langeweg@gmail.com of per app naar 06-10377278

Met hart. groet,
Ds. A. Langeweg

